

BLAD NR. 4/06  
DECEMBER



# Ankret



*Godt Nytår!*





## RY Bådlaug

Ry Marina  
Siimtoften 13, 8680 Ry  
Tlf 86 89 29 90

Email: [ry-marina@mail](mailto:ry-marina@mail).

### Bestyrelse:

Formand:	Jes Weinrich	86890037
Næstformand:	Mogens Weigelt	86892642
Kasserer:	Majbrit Nielsen	86869066
Bestyrelsesmedlem:	Kurt Dan Jensen	86891791
Bestyrelsesmedlem:	Bent Rasmussen	86253330

<b>Bestyrelsessuppleanter:</b>	Sten Thorsager	86965570
	Leo Nielsen	86945504

### Udvalg(s-formænd):

Hus- og pladsudvalg:	Ove Jacobsen	86891411
Broudvalg:	Morten Damholdt	86890987
Malerudvalg:	Per Brolund	86256785
Sikkerhedsudv:	Tommy Jensen	86893955
Miljøudv.	Hardy Nielsen	86892307
Fest- og aktivitetsudvalg:	Jytte Syska	86892532
Navigationsudvalg:	Kai Rasmussen	86846224
Radioudvalg:	Jens Chr. Jensen	86891603
Redaktionsudvalg:	Niels Hovgaard	86891671
Silkeborgsøernes Brosamarbejde:	Leo Nielsen	86945504
Ry- og Silkeborgsøernes Brugerråd:	Leo Nielsen	86945504

## Havnekontoret Telf. 86 89 29 90

Kontortid: Hver mandag fra 18.30 til 19.30

Vi er på kontoret for at hjælpe dig.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du mangler diesel til din båd - så kom ned på marinaen i vor åbningstid.

Havnefoged Kurt Dan Jensen

Havneassistent Sten Thorsager

Havneassistent Leo Nielsen

Havneassistent Per Pedersen

NYE MEDLEMMER - DET ER OGSÅ OS!

### Redaktion:

Else Jensen  
Hanne Thykier  
Jens Hvass  
Kurt Nielsen  
Birger Madsen  
Karen Johnsen  
Niels Hovgaard  
(Ansvarshavende)

### Forsidebillede:

Foto  
Birger Madsen

### Udkommer:

Ultimo marts  
Ultimo juni  
Ultimo september  
Ultimo december

*Ank'ret*

Medlemsblad  
for  
Ry Bådlaug

### Tryk:

Dixit Them  
Tlf. 86 84 70 22

**NB! NB! NB! NB!**

**ABSOLUT  
SIDSTE FRIST**  
for aflevering af  
indlæg til næste  
nummer af  
ANK'RET er  
den. 1. marts. 2007

# Vigtige telefon numre

### Vandforening

(begrænset/lokal):

Ring Ry Kommune,  
Teknisk Forvaltning

Tlf. 86 89 15 55

Udenfor kommunens åbningstider ringes til chefen for Teknisk Forvaltning  
Knud Martin Kjeldsen

Tlf. 86 89 31 12

### Vandforening

i større omfang:

Ring alarmcentralen Tlf. 112

### Ulykker til søs:

Ring alarmcentralen Tlf. 112

### Falck

Tlf. 112

### Skanderborg Politi

Tlf. 86 56 14 48

### Silkeborg Politi

Tlf. 87 23 14 48

### Søværnets Operative Kommando

SOK: Tlf. 89 43 30 99

### Havnefogeden Horsens

Tlf. 20 80 13 38

### Amtsregistrering af både/ afmelding/ændring

ring til Åse Nielsen

direkte Tlf. 89 44 66 00

### Gæsteregistrering af både

OK, Randersvej 25, Ry

Tlf. 86 89 13 40



*Jes Weinrich*

# Formanden har ordet !

Ja, så kom vinteren over os, i hvert fald når jeg kigger på kalenderen. Men de milde vinde blæser stadig over landet og ligesom bjørnene der ikke vil gå i vinterhi på grund af det gode vejr, har det i år også knebet for det gode bådfolk at få skibene i hi. For selvom deadline for optagning var d. 15. november var der stadig en del bådejere, som ikke var oppe på denne dag.

Nu har jeg så ladet mig fortælle at der findes en uskreven regel om, at ”syndere” der ikke har fået sin båd op d. 15. november skal give gule ærter til alle interesserede. Som madglad formand synes jeg jo umiddelbart at denne regel er udmærket, men min hustru (som er sygeplejerske) har orienteret mig om, at det kan være direkte sundhedsskadeligt, (især for omgivelserne), hvis alle disse syndere skal betale deres gæld!! Desuden har vi i år måtte udsætte strøm- og vandlukningen, hvilket ikke er så smart i forhold til frostrisiko, og derfor vil jeg kraftigt bede bådejerne om at være lidt tidligere ude næste år når efteråret kommer. Til gengæld vil jeg også tro, at den kære vognmand vil være nemmere at få en aftale med. Ganske vist er han hurtig og dygtig, men han kan jo ikke trylle!

Øvrigt skal både Morten og vognmanden have tak for det arbejde de har ydet med at få plads til alle bådene på pladsen. Det hele gik op i en højere enhed på grund af deres talenter, - Morten med hans sans for overblik og planlægning, og vognmanden med hans

eminente flair for at anvende et joy-stick! Nu står bådene så på rad og række fordelt efter størrelse, hvilket har gjort at der igen i år blev plads til alle.

Vintersæsonen er ellers kommet godt igang i klubben. Den 20. november blev der holdt klubaften, hvor alle nye medlemmer var inviteret til information fra bestyrelsen om klubbens aktiviteter og arbejde. Det var en hyggelig aften med mange fremmødte, hvor der bl.a. blev talt om slæbestedets størrelse og mulighed for tankning af benzin. Derudover blev der udtrykt ønske om flere borde udenfor klubhuset og det blev på efterfølgende bestyrelsesmøde besluttet at der i foråret vil blive etableret en lille terrasse med grill mellem parkeringsplads og det smukke anker.

D. 3. december var det så tid til juletræsfest i klubben. Der var ikke så mange tilmeldte børn, så bestyrelsen valgte at aflyse julemanden. Godt at ham julemanden er så fleksibel, men han må jo også følge med tiden ligesom alle andre! Og trods den afmeldte julemand var der en del fremmødte der hyggede sig med julegløgg og dejlig julemusik leveret af Minna. Det er mit ønske at denne tradition kan bevares med eller uden julemand. Men selvfølgelig ville det være rart hvis både forældre og bedsteforældre vil tage børnene med, så Julemanden ikke bliver arbejdsløs næste år.

Broholdet starter op med deres kolde arbejde i løbet af december og loftholdet vil opstarte deres noget varmere projekt i løbet af januar, så også i denne del af året vil der ske forbedringer både ude og inde i klubben.

Foredraget med ELO som skulle være afholdt d. 16. januar er flyttet til d. 23. januar. I øvrigt kan jeg kun opfordre folk til at møde op, -denne sømand kan fortælle historier, så ikke et øje er tørt og så øllet skvulper i maven!!

Et andet arrangement som løber af stablen i vinterens løb er førstehjælpkursus. Ole Jacobsen, som er instruktør i førstehjælp vil komme og undervise i emnet. Kurset består af 12 timer fordelt på 4 aftener. Datoerne kommer senere. Deltagelse giver førstehjælpsbevis mod betaling af 125 kr.

Kurset afholdes 4 dage i marts måned i klubhuset.

Opslag med datoer og tilmelding opslås i klubhuset

I øvrigt kan jeg oplyse, at har man beviset i forvejen skal dette fornyes hver 3. år via et lynkursus på 3 timer.

Af øvrige tiltag kan jeg oplyse at vi nu er blevet indmeldt i FLID.

For dem, der tror dét har noget med håndarbejde at gøre kan jeg fortælle at FLID står for: Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Det er en landsdækkende interes

seorganisation som repræsenterer såvel private som kommunale havne, og som har 88 af landets lystbådehavne som medlemmer. Formålet med foreningen er at varetage lystbådehavnes interesser i forhold til myndigheder samt at yde rådgivning. Derudover ønsker foreningen at skabe dialog mellem lystbådehavnene i Danmark. Se iøvrigt mere på [www.flid-havne.dk](http://www.flid-havne.dk)

Af mere alvorligere sager kan jeg med stor beklagelse oplyse, at Maibrith (kasserer) og Mogens (næstformand) ikke genopstiller til næste generalforsamling. Det er naturligvis ærgerligt for klubben, men vi har selvfølgelig stor forståelse for deres beslutning.

Da posten som kasserer er lønnet, er bestyrelsen i fuld gang med at headhunte kvalificeret arbejdskraft til opgaven. Men under alle omstændigheder skal alle medlemmer af bestyrelsen jo være valgt af generalforsamlingen og derfor kan jeg kun opfordre alle medlemmer til at møde op og give deres stemme til to nye medlemmer som de mener kan besidde posterne på en god måde. Generalforsamlingen finder sted d. 20. februar 2007.

Til slut vil jeg blot ønske alle medlemmer en forrygende afslappet og glædelig jul samt håbe at I alle kommer bragende godt ind i det nye år.

Jes



Det er minsandten fra Ry Bådlaug-----  
De ønsker glædelig jul og godt nytår!

## **ADVARSEL – første og sidste!!**

I henhold til reglerne i Havnereglement for Ry Marina skal pladsen på Industrivej 14 være ryddet totalt for bukke, trailere og andet udstyr senest 15. november. Det burde alle medlemmer af Ry Marina vide, idet reglementet er udleveret til alle. Ikke desto mindre der her medio december både bådtrailere, bukke og andet grej på pladsen.

Da Ry Bådlaugs bestyrelse har nogle forpligtelser, der SKAL overholdes jfr. indgåede lejeaftaler, vil alt materiel på pladsen blive fjernet og **DESTRUERET** den 15. januar 2007.

Medlemmer, der ikke overholder vedtægter og regulativ skal være opmærksomme på, at brud på reglerne i værste fald kan føre til eksklusion af Ry Bådlaug og tvangssalg af bådepladsen.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

### **Vigtig læsning for alle.**

#### **Ny kasserer og nye bestyrelsesmedlemmer søges.**

En bestyrelse bliver i løbet af en årrække slidt ned – og derfor skal der nye ansigter med nye initiativer ind i bestyrelsen. Der er fortsat lidt tid til at finde nogle kandidater til bestyrelsen, da der først er generalforsamling 20. februar. Ry Bådlaug skal hermed indtrængende opfordre medlemmerne til, at alle medvirker til at finde nogle gode folk til de ledige poster.

Vi skal på næste generalforsamling også vælge en ny kasserer, og da det ikke er givet, at der på selve generalforsamlingen møder et medlem op, der har forstand og indsigt i regnskabsførelse, er det bydende nødvendigt, at vi alle forsøger at finde et eller to gode emner til kassererposten. For ikke at rende ind i store problemer på generalforsamlingen bedes man snarest muligt kontakte bestyrelsen og meddele navn på mulige kandidater.

Arbejdet i bestyrelsen kan selvfølgelig engang i mellem koste lidt tid, men det er et spændende og udfordrende arbejde, som man kan lære meget af.

Det har i de seneste år knebet så meget med at finde afløsere til bestyrelsen, at den siddende bestyrelse et par gange har vendt spørgsmålet, om det er nu, hvor vi skal hen og betale for at få ført regnskab og for at få drevet havnekontoret m.v..

Intet er nemmere end at ansætte en flok mennesker til at drive Ry Marina, men enhver kan regne ud, at prisen for at være i Ry Marina derefter vil blive så høj, at kun de velbærgede har råd til at være med – og dermed smuldre alt hvad Ry Bådlaug har stået for siden 1969 og Ry Marina siden 1983 og alt hvad bestyrelser og udvalg gennem årene har knoklet for.

Jens Hvass



Jytte Syska

## Festudvalget.

I anledning af, at festudvalget har eksisteret i 25 år, har vi på redaktionen valgt, at lade den nuværende festudvalgsformand, Jytte Syska fortælle lidt om det store arbejde, festudvalget har forud for klubarrangementer.

Festudvalget består af formand og 8 medhjælpere. Jeg har til foråret været formand i 5 år, og alle medhjælpere har været med i 5 år, eller mere. Jeg vil gerne have et par nye medhjælpere mere med. Året starter med en klubaften midt i januar. Her bliver serveret kaffe, franskbrød med pålæg og ost. Betaling 20 kr., pr., person. Jeg handler ind, og har så et par medhjælpere på. Her er ingen tilmelding, vi gætter på, hvor mange der kommer, som regel 40-70, så der bliver somme tider lidt tilovers til en madpakke.

Så er der de gule ærter. Det har som regel været Peter kok, der har forberedt dem, hvis han ikke lige har været på skiferie, men så har jeg selv kogt det nede i klubhuset. Nu er Peter gået på efterløn, så vi skal selv til at lave det. Til dette arrangement er der tilmelding, vi er ca.60.

I februar har vi generalforsamling. Her bliver serveret franskbrød med pålæg og ost, som vi smører, og derudover får de fremmødte en øl til at starte på. Dette arrangement er gratis. Deltagerantallet denne aften er mellem 90 - 120.

Midt i marts er der igen klubaften, her serveres også franskbrød med pålæg og ost, betaling 20 kr., pr., person. Her er deltagerantallet 30-60, alt efter, hvad vi har på programmet.

Den første søndag i april er der standerhejsning, her serveres kaffe og rundstykker med ost og marmelade, og en øl til at slutte af med. Vi har denne dag auktion, her kan man aflevere ting, man gerne vil sælge. Folmer er auktionarius. Der går 5 kr., til klubben for hver solgt effekt.

Maj 2007 har vi lagt en familiedag ind. Vi håber at der er en børnefamilie, (eller to) der vil være med til at stå for arrangementet, så det ser vi frem til.

Så kommer sommerfesten, eller medhjælperfesten, hvor de der har hjulpet får en gratis billet. Det er udvalgsformændene, der bestemmer, hvem der har gjort sig fortjent til gratisbilletten. Der er fuldt hus, vi kan være 116 personer med lidt god vilje. Jeg laver en menu, mødes med mine hjælpere, og vi snakker det hele igennem. Somme tider har jeg en prøvesmagning med. Jeg køber det hele ind, og jeg har mine dygtige hjælpere dagen før, under festen, og til oprydning dagen efter. Er nogle af mine faste hjælpere forhindret, må jeg ud og finde andre.

Midt i august har vi Musik på Havnen. Bådene sejler ud kl., 13.00. Dem, der har musikere ombord, får kaffe med ud. Om aftenen hygger vi os omkring grillen. Vi sætter borde op, og er det godt vejr, er der nogen der sætter borde op ude på græsplænen. De skal bare huske at bære dem ind igen, inden de går hjem ud på aftenen, eller natten, så der ikke er så meget til festudvalget at rydde op dagen efter. Der kan købes kød til grill, plus fri salatbord, til små penge. Der sælges fadøl, vin og sodavand, også til små penge, men det skal jo helst kunne løbe rundt. Musikere og bådens to besætningsmedlemmer får maden

og en fadøl gratis. Det er deres betaling.

Sidste søndag i august har vi pensionistsejlad. Bådene sejler ud kl. 13.00, og de får et par kander kaffe med ud, blødt brød må skipperne selv sørge for. Når de kommer hjem til klubhuset ved 17-tiden, serveres der et måltid mad. Vi skifter mellem skipperlabskovs og forloren skildpadde. Der kan købes vin eller øl til maden. Senere serveres kaffe og småkager.

Så er vi kommet til standerstrygning. Det er sidste søndag i oktober, kl. 10.00. Her køber jeg ind til kaffe og rundstykker med ost og marmelade. Til slut serveres en øl eller vand.

Den første tirsdag i november er der møde med bestyrelsen, hvor nye og gamle medlemmer kan komme med ris eller ros. Der bliver fortalt lidt om året der gik, samt nye arrangementer. Der bliver serveret en øl eller vand til at starte på, senere kaffe og franskbrød med pålæg og ost. Der møder mellem 35 og 70 medlemmer op. Dette arrangement er gratis.

Den første søndag i december er der juletræ. Festudvalget pynter juletræ ugen før. Der er godteposer til børnene, derfor er der tilmelding. Til de voksne er der gløgg og æbleskiver og sodavand til børnene.

Jeg står for indkøb til alle arrangementer. Jeg er dog ikke med til alle arrangementer, men så kan mine medhjælpere tage over. Jeg sørger også for at der er kaffebønner, te, sukker, salt, servietter og andre småting i huset. Hver mandag er der gerne nogle medlemmer der laver et par kander kaffe, og skulle der være nogen, der har lyst til at tage en kage med, er de meget velkommen til det. Vi havde engang en bager i bestyrelsen, ham savner vi!

Jeg sørger også for, at der bliver indkøbt porcelæn, glas, skåle, gryder og lignende. Jeg skriver lidt op om, hvor meget jeg bru-

# Det Hvasse hjørne



Jens Hvass

## Ry Bådlaugs opstart.

I oktober havde jeg en snak med Hans Møller, der var en af initiativtagerne til stiftelse af foreningen Ry Bådlaug, med det formål at styrke sammenholdet mellem bådejere i Ry-området, således at man havde et fælles talerør overfor ejeren af havnen, der var Ry Håndværker- og Borgerforening samt overfor kommunen, amtet og naboklubberne. Poul Møller fortalte, at Ry Bådlaug kort efter stiftelsen på Ry Hotel den 4. juni 1960 gik i gang med at finde en klubhus mulighed – og i den forbindelse lykkedes det at få lov til at anvende halvdelen af direktør Hede Niensens bådehus, der stod på pæle ude i søen omtrent ud for den fjerneste af parkeringspladserne foran Skimminghus.

Poul Møller og hans søn deltog begge aktivt i renovering af det nye klubhus, der i den grad trængte til en kærlig omgang.

Medlemskontingentet var 25 kroner det første år – og da der var mange ting at tage sig af ved opstarten af foreningen, var det bydende nødvendigt, at alt arbejde blev udført ved frivillig arbejdskraft - for at sikre at medlemsprisen ikke var skyld i at bådejere ikke meldte sig ind i foreningen.

Hans Møller kom ind i bestyrelsen ved Ry Bådlaugs generalforsamling i april 1972 og i 1974 blev han næstformand.

Opstarten var hård og ubarmhjertig – og der var røde tal på bundlinien af det simple regnskab i 1972 -73 og 74. Af samme årsag blev bestyrelsen kaldt sammen på Hans Møllers private bopæl den 24. april 1974. Der var kun et punkt på dagsordenen til dette møde – og det var om Ry Bådlaug overhovedet havde nogen berettigelse. Det kneb voldsomt med medlemstilslutning, og det kneb gevaldigt med økonomien. Bestyrelsen var ved at miste modet, men valgte at køre videre på lavt blus.

På Ry Bådlaugs generalforsamling i 1975 mødte der 5 personer op, og det var formanden Max Jørgensen, næstformanden Hans Møller, kasserer Niels Olesen, en revisorsuppleant, og som eneste menige medlem var Poul Erik Christensen mødt.

Selvom der dette år var overskud i Ry Bådlaugs kasse, valgte generalforsamlingen at tolke det magre fremmøde som om, at der ikke var interesse for foreningen – og herefter blev Ry Bådlaug lagt i mølpose for foreløbig 1 år.

I april 1976 blev der atter indkaldt til generalforsamling, og herunder lykkedes det at få en ny formand i Tage Nielsen og derudover kom der også andre nye medlemmer i bestyrelsen – og så kom der atter gang i Ry Bådlaug.

Foreningsåret 1977/78 blev Hans Møllers sidste år i bestyrelsen for Ry Bådlaug, men nu kørte foreningen på skinner. Der var gang i samarbejde med SMK, der blev slået broer, der blev arrangeret navigationsundervisning og afviklet medlemsfester, der var vilde planer om at lave sluseværker dels ved Fuldbro Mølle og dels ved Ry Mølle samtidig med, at bestyrelsen havde gang i voldsomme planer om udbygning og ombygning af havneanlægget



i Ry Marina. Kontingentet var nu steget til 50 kroner og medlemstallet steg også støt og stadigt. Det sidste år, hvor Hans Møller er nævnt er foreningsåret 1978/79, hvor han indtog en post som Ry Bådlaugs revisor sammen med Børge Elkjær, der også havde været medlem af Ry Bådlaug siden foreningens start.

Jens Hvass

## Månedens tankestreg



Den, som frygter for at gøre for meget, gør altid for lidt.

# Huskat

## **Medlemskontingent og havneleje:**

Nu er vi ved at gøre klar til at tage hul på et nyt foreningsår, og derfor vil girokort for både havneafgift og kontingent for foreningsåret 2006 meget snart dumpe ind ad brevsprækken. **Begge** girokort skal betales ultimo januar, hvis man vil sikre sig bådeplads i Ry Marina og medlemskab af Ry Bådlaug i den forestående sæson. Læg nu ikke girokortene alt for langt væk, idet en overskridelse af betalingsfristen vil medføre et helt unødvendigt rykkergebyr for manglende rettidig betaling. Hvis du tilmelder betalingen til PBS, så skal du ikke tænke på rettidig betaling fremover.

Som medlem af Ry Bådlaug skal du overholde regulativ og vedtægter og ikke unødigt trætte vores hårdtarbejdende kasserer med det bøvl, der er med at udsende rykkerskrivelser og rykkergebyrer. Kassereren har rigeligt at se til med den daglige drift. Opkrævning af havneleje udsendes sidst i marts måned.

## **Udmeldelse af Ry Bådlaug/salg af bådplads:**

Efter § 6 i vedtægterne skal udmeldelse af Ry Bådlaug ske senest pr. 1. januar ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen/havnekontoret senest 30 dage forinden – altså pr. 1. december.

Har du af en eller anden grund allerede besluttet dig for udmeldelse af Ry Bådlaug, og har du glemt anførte frist, som jo nu allerede er overskredet, så kontakt alligevel snarest muligt bestyrel-

sen eller havnekontoret og gør opmærksom på din beslutning.

Bedre sent end aldrig, da det er et træls og unødvendigt stykke arbejde for kassereren at sende rykkere til personer, der allerede har besluttet, at de ikke vil være medlem i det kommende år.

Husk også så hurtigt som muligt at gøre havnekontoret bekendt med evt. salg af bådeplads i forbindelse med udmeldelse. Det letter vores havnefoged meget, hvis han har god tid til at finde en køber på ventelisten, da han ofte er nødt til at kontakte mange på ventelisten, inden køberen er fundet.

Melder du dig ud af Ry Bådlaug og sælger din plads, skal du være opmærksom på, at det kan blive meget svært at komme ind igen.

## **Adresseændring, ny båd m.v.:**

Har du skiftet adresse, fået nyt telefonnummer, ny båd/bådnummer eller er der sket andre ændringer vedrørende det enkelte medlem eller medlemmets båd, så kontakt snarest muligt havnekontoret, så ændringerne kan blive lagt ind på vores EDB anlæg.

Kun hvis alle oplysningerne i Ry Bådlaugs medlemsregister er korrekte, har vi mulighed for at komme i hurtig kontakt med dig, hvis der f.eks. skulle være sket tyveri/hærværk/andet med din båd.

## **Vinteroplægning af både**

Som det er alle – eller i hvert fald

de fleste – bekendt, skal alle både være trukket på land senest den

15. november, medmindre man af en eller anden årsag har fået en dispensation af bestyrelsen.

I år kneb det en hel del med at få de sidste både på land. Det er for dårligt, at man ikke selv kan finde ud af at få sin båd på land til den termin, der står i vores vedtægter. Vi skal altid huske på, at vi ikke har lønnet mandskab til at være babysitter for medlemmerne.

## **Generalforsamling den 20. februar 2007:**

Ry bådlaug er også din forening. Den 20. februar har du chancen for at gøre netop din mening gældende, - og hvem ved, måske er det netop dine idéer, der nyder fremme på generalforsamlingen. Ry bådlaug er som altid inde i en rivende udvikling, og derfor er der hvert år nye ting at tage stilling til i din forening.

Husk nu, at det er en forudsætning for at stemme på generalforsamlingen, at du har betalt dit kontingent og din havneleje forinden – og betalingsfristen er jo som tidligere anført ultimo januar. Der er kontrol af betalingerne ved indgangen til generalforsamlingen. Har du været sent ude med betalingerne, må du derfor medbringe kvittering for betalingerne ved generalforsamlingen

# Den naturlige spalte

eller: **Manden ved bålet**



*Kurt Nielsen*

Nu er det tiden, hvor Kong Vinter's kølige froståndende trænger helt ind i vore huse, og kan mærkes alle vegne ude i naturen. Kulden er over – under – bagved og især foran os. Og det er begyndt at bide slemt i ubeskyttede flap ører, og giver røde næser. Hvis næsen så i forvejen har en antydning af et rødligt skær, her efter julens glæder, har man en fin undskyldning til at sige: "Det er kulden!". Men det må man selvfølgelig afgøre med sin samvittighed! A' pro' po' samvittighed, så var der en bekendt, selvfølgelig en fra Bådlaugget, der spurgte mig: "Samvittighed - hvad er det for noget?", og jeg svarede: "Det er en indre stemme". "Ja okay, - hvad siger den stemme?". "Bare der ikke er nogen, der ved det!". Der er jo nok ingen af os, der kan sige sig helt fri for at have nogle åg at slæbe rundt på, og dermed slide på samvittigheden. Jeg hørte engang en entreprenør, der beskrev samvittigheden som en lille hvid trekant med et hul i midten, hvorom den drejede rundt. Det kommenterede jeg så med, at på

hans var spidserne da vist slidt af. Og svaret kom prompte: "Det kan godt være, men den er stadig hvid"! Nok om det, vi må i gang med nogle gode gerninger, som kan opveje nogle af negativerne, så summen nærmer sig nul, det har vi det jo bedst med alle sammen.

En god gerning er dagligt at huske at fodre fuglene. De har et kæmpe behov for føde, nu hvor deres spisekammer er blevet til een stor dybfryser. Og får de ikke deres daglige energi- og dermed varmebehov dækket – så dør de. Og tænk så lige på hvor megen god og billig kiggetid I får for den "licens" i det vindue hvorfra foderbrættet kan ses. Og her kommer der slet ingen afbrydelser af dødssyge reklamer, som totalt spilder vores tid. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men reklamer virker altså negativt på mig, jeg undlader gerne at købe de ting der reklameres for i TV et's bedste sendetid! Tilbage til fodringen, en skål fedt og nogle halve æbler bliver også meget vel modtaget af pensionærerne på foderbrættet, det er især solsorterne der er glade for æblerne. Jeg havde igen i år fået oprettet et tillidsforhold til min fastboende solsortehun, så hun kom hen til mig, når jeg gik ude i haven. Men så desværre en morgen så jeg nogle dun ude på fliserne, jeg genkendte som hendes, og siden har jeg ikke set hende. Det kan være spurvehøgen, der har snuppet hende, så er det tilgivet, det er naturens orden.



Meen de 3 – 4 katte der lusker rundt her omkring er alle mistænkt, og så betegner jeg det som lystmord, og det' tilgives ikke! Om vinteren i år bliver ekstra kold efter den meget varme sommer, ved vi meget mere om til marts, men her i ventetiden (på foråret) kan vi jo ligeså godt se at få mest muligt ud af sæsonen med gode trav- eller skiture, hvis der ellers kommer sne nok. Vejrlig med skiftende frost og tø er i øvrigt noget af det værste for dyrene, da det danner frostskorpe ovenpå sneen, som totalt lukker af for "spisekammeret af grønne spirer". I mit barndomshjem kørte vi gerne en tur med harven op over grønjorden, så frostskorpen blev brudt, så kunne agerhøns, fasaner og harer komme ned til de friske spirer. Harerne var nu nok de bedste til at klare sig selv, de vidste hvor grønkålen stod, og benyttede sig flittigt af det, men der var også altid plantet rigeligt med grønkål af samme årsag. Desværre er harebestanden jo i stadig tilbagegang, hvilket blandt andet skyldes den ændrede landbrugsdrift, og ikke mindst de mange trafikdrab der sker på harer hele året rundt. I stedet for harer har vi nu fået mange flere rådyr, de har ligesom overtaget harernes plads, og kan åbenbart bedre klare sig under de ændrede betingelser, som den nuværende landbrugsdrift giver dem. De er måske nok også mere opmærksomme på biltrafikken, og undgår derfor at blive kørt ned i





så stort tal som harer.

Rådyr elsker at spise ege knopper, så hvis I bor et sted, hvor der færdes rådyr, og har et egetræ der alligevel skal fældes, så læg det ned og lad det ligge til hen ad foråret, så skal rådyrene nok finde det og afgnave de lækre knopper. Nu til andet emne, Sidste vinter kom der jo islæg på søerne i kort tid, men jeg nåede desværre ikke ud og fik gang i isfiskeriet. Fra klubmedlemmer, der prøvede dette, har jeg fået beretninger om, at de fangede gode aborrer.

Jeg har tidligere skrevet lidt om knudefiskeri på søerne her i Søhøjlandet, men jeg sætter min lid til, at gamle klubmedlemmers hukommelse ikke er stort bedre end min egen, og desuden har vi jo fået mange nye medlemmer, (velkommen til Jer) så jeg vil igen tage emnet op og skrive lidt om knudefiskeri, som det foregik tidligere her på søerne. Jeg har ikke selv prøvet det, men støtter mig til forhenværende museumsinspektør for Øm Kloster H. N. Garner's beskrivelse af dette i hans bog "Søhøjlandet", der blev udgivet i 1965. Jeg lånte bogen på biblioteket og læste den første gang for mange år siden. Da jeg så en årrække senere ville låne den igen, fik jeg svaret, at den var sat ud, man beholdt kun bøgerne i et antal år. Jeg fatter ikke, at man dropper en så fantastisk egnsbeskrivelse så hurtigt. Heldigvis har jeg genfundet bogen på spejdernes loppemarked her i Ry for et par år siden. Så her kommer en meget afkortet version af knudefiskeriet delvis citeret efter Garner's beskrivelse: "I de mørke januar-nætter går knuden, de ferske vandes eneste torskefisk, i leg. Brylluppet, der resulterer i millioner af bittesmå æg, foregår dernede i mørket, dybt på søens bund. Hvordan man første gang har fundet ud deraf, er en gåde af de dunkleste, men en kendsgerning er det, at knuden holder af at smyge sig rundt om knudejernets blanke lod, der står

lodret på søbunden, hvilende på sin tentakelkrans af store, skarpe kroge. Syv kroge er det bedste, siger traditionen, og samme kilde siger ligeledes, at intet svagere end en savline kan holde til lod og fangst. Noget er der måske om det. Loddet er stort og tungt, og knuden kan blive op til mod en meter lang. Et værdigt storvildt at vente på i den kolde nat".

Men knudefiskeri er altså noget helt for sig, da det foregår gennem hul i isen over søens dybeste steder om natten i frost og kulde, når alle andre ligger under de varme dyner. Så her er det kun de meget hårdføre og udholdende, der kan deltage. Knudejernet med de faste kroge, som det beskrives, er vistnok ulovligt efter nugældende regler, men jeg har mødt en lignende fiskemåde i Østgrønland, hvor man havde snøret en hel masse store kroge sammen, så de dannede en krans i lighed med den til knudefiskeriet beskrevne. Man fiskede så ved at kaste denne krogkrans ud i elven i meget stærkt strømmende vand, hvorefter man stod og rykkede ligesom når man pilker. Det gav af og til en lille ørred, som blev hængende på en af krogene. Medens jeg arbejdede i Grønland i 1995 og 96, fiskede jeg i elvene omkring Tasiilaq (Ammassalik) med stang og ganske små spindere, og det gav små slanke ørreder på omkring 15 – 20 cm, som jeg de første par gange satte ud igen, da jeg håbede på større fisk. En dag hvor jeg så snakkede med en lokal fanger om mine fangster, blev jeg belært med, at de fisk jeg havde fanget var vokset op i søerne og var ca. 4 år gamle, og når de befandt sig i elven, var det fordi de var på vej ud til havet for at vokse sig store, hvorefter de vendte tilbage til søerne igen for at gyde. Næste gang jeg fiskede i elven, tog jeg en halv snes små ørrederne med hjem, og de smagte da også ganske fortræffeligt. Det var så igen et sidespring til Grønland, men det var jo knuderne vi var

i gang med, så lad os vende tilbage til dem.

Jeg har et par gange købt en knude ved vor lokale fisker nede ved Ry Mølle, og jeg synes det er en udmærket fisk at spise, og så har hunnerne jo bukser, altså rogn nøjagtig ligesom torsk.

Tilberedningen af knude kan selvfølgelig foregå på flere måder, og knudens faste hvide kød lokker mundvandet frem hos mange fiskeelskere. Stuvet knude er noget af en klassiker, men der findes naturligvis også mange andre måder at tilberede den på. Ikke mindst knudens lever har ry for at kunne forvandle madlyst til last. Knuden smager bedst her om vinteren, og den bør helst koges, men også stegt knude kan være god – især hvis den marineres først. Knuder på 1-3 kilo smager bedst. Så hvis nu der igen kommer låg på søerne her medens bådene ligger på land, og det endnu er for koldt at begynde forårsklargøringen til sæson 2007, kan I jo fordrive tiden med lidt knudefiskeri.

Jeg vil slutte denne spalte af med at ønske Jer alle et godt nytår og god vinter. Vi høres ved til april, når lærkerne igen synger.

Kurt

Efter otte piger fik familien Hansen endelig en dreng.

Nogen tid efter spurgte naboen: - Nå, hvem ligner han så?

Faderen: - Det ved jeg ikke, vi har endnu ikke set på hans ansigt!



Knudejern



Knude (ferskvandsfisk)



# Sommertogt på Limfjorden



Chr. Medom

Lotte og jeg holder utroligt meget af Ry Marina og Gudenå Søerne. Naturens liv på søerne med fuglene, skovene og de mange andre fartøjer og bropladser. Men havturen i sommerferiens 3 uger hver august måned kan vi ikke undvære. I mange år har målet været Det Sydfynske Øhav og Lillebælt, men i år blev det Limfjorden. Den grove plan var med start i Hjarbæk Havn og slutmålet Hobro..

Omkring kl. 1100 blev vores "Tanne" – en Nidelv 26 – forsigtigt sænket ned i havnebassinet af den rutinerede vognmand. Ved et blik ud over Hjarbæk Fjord blev vi overbevist om, at ferien nu endelig var en realitet. 3 uger ventede forude.

Den sænkede ro blev afbrudt, da nabopladsen blev anløbet af en motorsejler LM-32 under tysk flag. Den kvindelige kaptajn fik ordrer fra den mandlige gast på dækket. "Vorsichtig - ein bischen zu rück". Det formentlig pensionerede sejlerpar havde fordelt rollerne sådan og havde det ganske gemytligt. Men mandens stemme var høj og gennemtrængende og selvom sproget var tysk, forhindrede vores kaleche ikke, at vi blev indviet i deres ægteskabelige hverdagssnak. Ingen tvivl om, at de nød Limfjordens mange indfjorde og kroge. Og da tiden nær-

mede sig midnat og adskillige glas var tømt, startede CD afspilleren med tysk schlagermusik med muntre rytmer. Vi valgte at se situationen fra den positive side og det blev ikke mindre muntert, da vores tyske naboer nu dansede tæt sammen på dækket i cockpittet. Hjarbæk Havn er hjemsted for en større flåde af sjægter med sprydriggede røde bomuldssejl. Ja der bliver sågar afholdt VM i sjægtesejlsads. En samling entusiaster med trang til klinkbyggede træbåde og lugten af hamp og tjære, har organiseret deres lidenskab her. Og ind imellem disse sjægter med dam lå en Ålborgjolle. Mine øjne blev store, da jeg betragtede denne jolletype, der var grundlaget for min sejlerinteresse gennem mange år som søspejder.) Men denne Ålborgjolle i Hjarbæk var registreret med nr. Å-24 og bar navnet "Flyvefisken". Minsandten om det ikke var den selvsamme jolle, som jeg i 1962 fik lov at sejle under en søspejderlejr på Venø, hvor vi lånte joller fra troppen i Struer. Nu lå den der – fortidens minder væltede op. Men der var sket en del i mellemtiden. Flyvefisken havde endt sine søspejderdage i en børnehave i Viborg, hvor den lå i en sandkasse i mange år. I 1990 blev den genfødt, da køl, kølsvin, knæ, for og agterstavn og alle

spanter blev udskiftet. Siden har Flyvefisken vundet VM 3 gange og ejes af Hjarbæk Sjægtelaug. Hjarbæk Havn var nu færdigstuderet og kropsrytmen var i et tempo, værdigt for ægte fritidssejlere. Spændingen var stor, da vi øjnede slusen i Virksund til Lovns Bredning. Forårets VHF kursus var netop gennemgået med bestået eksamen og radioen monteret på den rette plads. Nu skulle opkaldsteknikken stå sin prøve. Hvordan var det nu? "Slusevagt, her er Tanne – Tanne fra Ry – kan vi passere?" Jeg syntes selv der var lidt stil over det, stående bag rattet med knoglen i venstre hånd. Men det viste sig, at slusevagten ikke tog tingene så højtideligt. Han svarede klart på et meget bredt jysk: "Ja goddaw – Du går bare ind" – Nå ja; det var selvfølgelig heller ikke Panamakanalen. Lovns Bredning blev tilbagelagt og snart var vi i Hvalpsund, hvor vi havde sat bådvenner fra Silkeborg stævne. De næste dage tog blæsten til og vi afventede lidt roligere vejr, inden den videre sejlsads. August var i år – stik imod de tidligere – mindre solrig end sædvanligt. Men i feriens 3 uger blev det kun til få dage med regn i Limfjorden.

Vinden var for det meste moderat og temperaturen svingede lidt fra dag til dag. Men for det meste

klart opholdsvej. Nidelv'en – den norske snekke – havde det godt i fjordens mange farvande. Det buttede skrog med den store opdrift var som bygget til de korte bølger. På Fur lejede vi cykler og fik set det meste af øen. Bl.a. Fur Bryghus på øens nordvestlige spids. Herfra fulgte vi en naturvejleder langs kysten, hvor de mange sten og aflejringer kunne fortælle om istiden og de mange tidsaldre, hvis spor der stadig var tydelige på øen. Turen varede godt 2 timer og sluttede af på bryghuset, hvor billetten også gjaldt en afkølet fadøl. Den var tiltrængt efter turen. Fur Bryghus var nænsomt restaureret og indrettet i en tidligere molerfabrik, bygget i 1926. Et meget ambitiøst foretagende og bestemt en tur værd en anden gang. Bryghuset har udsat to ankerbøjer med teksten "Fur Bryghus – Parkering", hvis man fra svaj vil ro ind.

Vi praktiserede at starte sejladsen tidligt. Fra køjerne lyttede vi hver morgen kl. 05.45 til den store vejrmelding fra Kalundborg Langbølge. Afhængigt af meldingen tørnede vi ud af havnen, når kaffen var hældt på termokanden. Når kursen var lagt, kunne morgenmaden indtages undervejs. Morgenstunden kan være utroligt flot. Solen har netop startet sin vandring op. Og det giver et specielt lys på havoverfladen.

I Løgstør fik vi en god plads i Kanalen. Vi anede intet om byens historie, men blev snart belært om den åbenbart meget berømte Løgstørkanal, eller "Frederik den syvendes Kanal". Bygget fra 1861 til 1913 som adgang til havnen i stedet for Løgstør Grunde, der ustandseligt sandede til og gjorde skibstrafikken umulig. I havnen lå såmænd vores gamle kabinebåd "Tanne"; en Ryds 535. Et rart gensyn; den havde det godt og lå veltilfreds og vuggede i sine fortøjninger.

I Aalborg mødte vi Jørgen Bådebygger. Han bød straks på Gl.

Dansk i "Søfine". Det er altid hyggeligt at møde folk fra Ry. I øvrigt har vi flere gange oplevet, at få ekstra opmærksomhed med klubflaget fra Ry. "Nåh – fra Ry. Men hvor sejler I ud? – Randers? Århus?" Så må man forklare om Silkeborgsøerne. At vi faktisk har omkring 7 sømil til rådighed i søsystemet. Og vi har mulighed for transport med vognmand, hvis vi vil prøve kræfter med havet og saltvandet.

Det dårlige vejr satte ind for alvor i Mou Havn. Med en nordlig vind og et kraftigt regnvejr blev der målt op til 75 mm regn i Aalborg, hvor mange kældre blev fyldt med vand. Om natten blev der ikke sovet meget, da fortøjningerne flere gange skulle reguleres. Vi lå på tværs af vind og bølger, der kom ret ind fra havneåbningen. Kalechen kunne ikke klare opgaven, så klimaet i båden blev klamt. Vejret fortsatte den næste dag, hvor varmfyret måtte i gang. Vi benyttede et tilbud fra en lokal bekendt, der gav frokost på land og viste os det nyåbnede Lille Vildmosecenter.

Mou Havn er en beskeden lystbådehavn. Ikke desto mindre bliver der årligt søsat ca. 200 både af mærket Dufour og Bavaria.

Næste morgen var vejret klart og lunt. Det samme kunne man ikke sige om startmotoren. Den var total død. Da vi havde haft el fra broen til opladeren under opholdet, kunne det vel næppe være batteriet. Min tekniske kunnen er beskeden og jeg så for mig, at servicevognen fra Volvo Penta holdt på kajen med taxameteret i gang til en takst, der hurtigt kunne udhule og true feriebudgettet. Men i en havn bliver man overvåget. Helmuth fra Mou kom hurtigt ombord. Forbandt startbatteriet med forbrugsbatteriet – og vupti – motoren startede. Sammen kørte vi i hans bil til den lokale mekaniker i Mou. Her blev indkøbt et stk. nyt batteri og et sæt startkabler. Med en god følelse i det indre, sejlede vi tværs over Limfjorden og fandt

en plads i Hals.

Havnefogeden kom hurtigt med pengetasken. Udover pladslejen havde han et andet tilbud. Nemlig "færgejazz" på Hals-Egense færgen. Da vi begge er til jazz og fadøl bestilte vi billetterne omgående. Det viste sig at være en god beslutning. Den ene af de to færger blev rigget til med en presenning i tilfælde af regn. På dækket stod borde og bænke til ca. 90 personer. En veltilberedt buffet, et fadølsanlæg. Og endelig. Et syvmands jazzorkester med New Orleans rytmer. Færgen blev fyldt op til afgang kl. 19.00 fra færgelejet. Det var en lun aften og Limfjorden var fladt som et strygebræt. Kursen blev sat stik vest mod Aalborg og solnedgangen. Efterhånden som aftenen skred frem, kom stemningen helt i top. Lutter glade mennesker. Bl.a. ca. 15 damer fra det lokale hattelaug. De havde alle deres selvkomponerede hatte på. Der blev danset flittigt på dækket og da færgen befandt sig ud for Grønlands Handel (Aalborg Øst) vendte den. Men ikke på en gang. Skipper var åbenbart i jazzhumør, for med de 4 turbiner roterede færgen som en gramfon til stor moro for de ombordværende. Solen var nu gået ned, og færgen gik atter ind i lejet i Hals. Vi gik fra borde, med en oplevelse rigere.





*Limfjords sjægter.*



”Mariager Fjord – det er som Silkeborgsøerne – bare lidt større”. Sådan fik vi det oplyst. Kan det nu passe? Fjorden er spændende. Sejlrenden fra Als Odde til Hadsund er snæver og man skal ikke forsøge sig med genvej udenfor sideafmærkningerne. Fra Hadsund til Mariager kom den natur, der med lidt god vilje kan sammenlignes med Silkeborgsøerne. Mariager Havn havde sammen med byen mange gode faciliteter til flere gode dage med et par afstikkere til fjordens mange kroge. Men sidste havn blev ikke som planlagt Hobro, men Randers. Så fik vi også prøvet denne Fjord.

Næste år bliver Limfjorden igen målet for sommertogtet på havet. Men det bliver den vestlige del, der skal udforskes. Det ser vi frem til.

2006-11-08 - Christian.

Forkortet Red.

# Årsprogram 2007.

## JANUAR

**Tirsdag den 23. kl. 19.00**

### **Klubaften.**

Foredrag Elo Kjærsgaard fortæller om sine fantastiske oplevelser til søs og andre steder.

**Lørdag den 27. kl. 19.00**

### **Gule ærter.**

Traditionen tro igen i år dette specielle arrangement, hvor køkkencheferne demonstrerer deres kunnen. Prisen er ligesom tidligere år, så alle kan deltage.

Tilmelding nødvendig.

## FEBRUAR

**Tirsdag den 20. kl. 19.00**

### **Generalforsamling.**

Årets vigtigste begivenhed, hvor alle har mulighed for at øve indflydelse på, hvad der skal ske i Ry Bådlaug og Ry Marina.

## MARTS

**Tirsdag den 20. kl. 19.00**

### **Klubaften.**

ShipShop præsenterer bådudstyr og andet grej, som næsten ikke kan undværes af bådejere.

## APRIL

**Søndag den 1. Kl. 10.00**

### **Standerhejsning.**

Starten på den nye sæson. Der er som sædvanlig kaffe og rundstykker i klubhuset. Der er også som tidligere mulighed for at medbringe maritimt udstyr og sælge dette på den traditionelle auktion.

## MAJ

**Lørdag den 12. kl. 13.00**

### **Familiedag,**

Denne dag med aktiviteter for børn og barnlige sjæle forsøges genoptaget.(Se opslag)

## JUNI

**Lørdag den 9. kl. 18.00**

### **Sommerfest.**

Årets fest for medlemmer af Ry Bådlaug. En udsøgt middag med efterfølgende dans til levende musik. Der er sædvanligvis rift om pladserne, så meld dig på listen i god tid.

## AUGUST

**Lørdag den 25. kl. 13.00**

### **Musik på havnen.**

Harmonikaspillere og andre gode musikanter underholder om eftermiddagen under flotljesejlads til søs. Efterfølgende er der Grillaften med musik og dans.

**Søndag den 26. kl. 13.00**

### **Pensionistsejlads**

Den traditionelle sejlads hvor Ry Bådlaug har inviteret pensionisterne i Ry kommune på en sejltur på søerne. Turen slutter med fælles spisning i klubhuset.

## SEPTEMBER

**Mandag den 3. kl. 19.00**

### **Orientering om vinterens kurser.**

Tilmelding til kurser udbudt af Ry Aftenskole.

## OKTOBER

**Lørdag den 6. kl. 19.00**

### **Mandemad.**

Et stærkt hold af virkelige gastro- nomer vil fremtrylle helt specielle kulinariske oplevelser. En aften man absolut ikke må gå glip af. Hold øje med opslagstavlen i klubhuset og skriv dig på. Begrænset deltagerantal.

**Søndag den 28. kl. 10.00**

### **Standerstrygning.**

Sejlsæsonen er slut, og det er tid at stryge klubstanderen, og officielt vinterklargøre havnen. Der bliver som sædvanligt serveret kaffe og rundstykker i vores hyggelige klubhus.

## NOVEMBER

**Tirsdag den 6. kl. 19.00**

### **Møde med bestyrelsen**

Klubaften, hvor det er muligt at fremkomme med ideer og forslag til bestyrelsen, samt drøfte disse med de fremmødte medlemmer.

## DECEMBER

**Søndag den 2. kl. 14.00**

### **Juletræ for børn og voksne.**

Juletræ for børn og voksne. Den traditionelle julehyggedag med underholdning og slikposer til børnene og julegløgg med æbleskiver til de lidt ældre.





### Husk klubaften d. 23. januar.

23. januar kommer Elo Kjærsgaard ned i Skimminghus og fortæller om sit spændende liv på de syv verdenshave og meget andet. Elo er en utrolig spændende foredragsholder, der har meget at fortælle om, da han har været vidt og bredt omkring. Elo blev uddannet kok – og derefter stod han til søs i handelsflåden for nogle år efter som landkrappe at etablere Cirkus Hamilton, som han rejste rundt med i 7 år. Efter at have afhændet sit cirkus købte Elo det gode skib Lady Hamilton og drog igen ud på verdenshavene, hvor han sågar oplevede et total forlis på et klipperev ved Frankrig. I England købte han nyt skib med en ombygget motor fra en gammel dobbeltdækker bus, og så var det igen ud på havene. I dag ligger båden i Skive lystbådehavn, hvor Elo bor i båden, når han ikke er ude at holde foredrag.

Vil du have en god og underholdende aften i samvær med en farverig og spændende foredragsholder – så sæt kryds i kalenderen ud for 23. januar.

JHv.

### Pigemad.

Lørdag d. 7. Oktober samledes 42 forventningsfulde og sultne medlemmer i klubhuset til den årlige gourmetaften.

Mette, Kandja, Anne Mona og Jane var aftenens værter. Klubhuset oste langt væk af hygge. Bordene var smukt pyntet med rosa duge, aflange spejle, hvori fyrfadsllysene strålede og efeuranke slyngede sig. Menuen bestod af: Forret: Hønsesalat på en skive ananas, med flutes. Hovedretten var oksefilet med bagt kartoffel, salat og en herlig sauce. Desserten var iskugler, en skive lækker chokoladecake med flødeskum samt skiver af frisk frugt. Hyggelig og munter stemning aftenen igen. Tak til de 4 piger.

Næste år er det så mændenes tur til at fremtrylle et måltid mad. Seks af aftenens mandlige gæster er udtaget til denne specielle opgave, nemlig:

Freddy Arnsen (uden protest)  
Erling Jensen (svag protest)  
H.P. (uden protest)  
Bo (nogen protest)  
Havnefogeden (megen protest)  
Formanden (voldsom protest)  
Vi glæder os.

Else.

Vi har haft et rigtig dejligt efterår, og det er blevet til mange ture i skoven med det formål, at plukke svampe. Dem har der været rigtig mange af i år. Det er spændende at finde svampe. Jeg husker den første jeg fandt i år, det var en kæmpe Karl Johan, og det var d. 28. August, kl.13.30, i regnvej. Jeg kan ikke lige huske, hvor det var!! Jeg fandt også lidt Kantareller samt Gran Mælkehatte, og alle er spist. Det er selvfølgelig T-Kurt (Den naturlige spalte), der har vakt min interesse for svampe. Hver gang jeg gik i skoven samlede jeg alle de svampe der stod. Så ned til T-Kurt” Prøv lige at se på dem her”. Men til de fleste sagde han ” Dem kan du give svigermor”. Og så vil jeg ikke se dig komme svampene i en plasticpose, det er vandalisme, du skal bruge en kurv!

En dag var jeg heldig at få en kurvfuld Rababer Parasolhatte af T-Kurt. Dem fik vi som forret om aftenen, de var lækre. Jeg skar dem i store stykker, ristede dem i smør og så på et stykke med leverpostej. Et par dage senere mødte jeg T-Kurt. ”Nå, ja, jeg er da glad for at se dig, for jeg kom lidt i tvivl, om det var de rigtige svampe jeg havde givet dig“.

Else.

14



Når jeg har lånt grej fra servicebygningen og ikke kan få det til at virke, så stiller jeg det bare tilbage.  
(Der er ingen, der skal opdage, at jeg har dummet mig).



# Glædelig Jul og Godt Nytår

*Ry Bådlaug ønsker alle medlemmer, vore samarbejdsklubber og andre samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.*

*En speciel julehilsen med tak for hjælpen sender vi til vore trofaste og engagerede frivillige medhjælpere og vore sponsorer, der alle har ydet en speciel indsats for Ry Bådlaug.*

*Ry Bådlaug opfordrer medlemmerne til at støtte vore sponsorer. De støtter dig.*

## Sponsorer 2006:

Albani  
Bagergården, Ry  
BG Bank, Ry  
Cafe Evald, Papirfabrikkrn  
Danske Bank, Ry  
Dissing Trading  
Indelukket, Silkeborg  
Flügger, Ry  
Hotel Julsø  
Jyske Bank Ry  
Knudhule, Ry  
Kvickly, Ry  
Ludvigsløst, Svejbæk  
Netto, Ry  
Nordea, Ry  
Postgrillen, Silkeborg  
Ribhouse, Silkeborg  
Ry Park Hotel  
Ry Radio  
Ry Sparekasse

Ry Cykler  
Ry Tømmerhandel  
Sejs Marinecenter  
ShipShop, Ry  
Skyttehuset  
Sønder Ege, Ry  
Tulstrup Kro



Afs.  
Ry Bådlaug  
Siimtoften 13  
8680 Ry

## *Hvor har det set sølle ud.*

*Hvad er det, der er galt med sivbanken til bagbord, når man sejler fra Lillesø ud i Birksø? Det spørgsmål satte den gamle redacteur sig for med vanlig observant iver at finde svaret på, men det var nu ikke så let.*

*Jens Kirkeby, som må siges at være en af Rys mest naturkyndige, havde ikke noget endegyldigt svar. Han hælder nærmest til, at det må være vandstanden, der har været for høj i spiringsperioden. Noget tilsvarende kender man fra Dystrup Sø på Djursland. Det kunne også tænkes at være isen i vinterperioden.*

*Begge årsager betvivles dog af Henrik Jacobsen fra Aqua i Silkeborg. Han har ikke noteret sig nogen ændringer, så der var ikke nogen hjælp at få, det ville kræve en ganske omfattende undersøgelse og analyse.*

*I øvrigt har det til gengæld været muligt at se mågeunger og reder ved de forreste 'sivøer', men det har været andet kuld, idet der næsten ingen hættemåger var i det tidlige forår, sagde Jens Kirkeby. Hættemågens antal er de senere år styrtdykket, uden nogen påviselig grund.*

*Jens Kirkeby og den vagtsomme redaction vil holde øje med situationen i fremtiden.*

*'Sort sol' har vi på M/S Jane ikke set noget af i år, for hvor skulle de dog lande? men én gang så vi 'Sort-Svale-Sol', og det var slet ikke så ringe endda. Det er bare i modsætning til stæreflokkene det rene anarki. Mærkeligt at der ikke sker sammenstød, for det går ud og ind og op og ned i en uendelighed. Selvfølgelig havde redacturen ikke sit videocamera med og kan derfor ikke dokumentere denne særprægede oplevelse, som vi kun oplevede én gang. Jeg ved nu heller ikke hvilken musik, der ville kunne passe til svalernes flugt. Og dermed ønskes alle et godt nytår.*

*Den gamle redacteur.*



Niels Hovgaard

