

BLAD NR. 3/01
SEPTEMBER



Ankret



Sommer 2001





RY Bådlaug

Ry Marina
Skimminghøj 3, 8680 Ry
Tlf 86 89 29 90

Email: ry-marina@mail

Bestyrelse:

Formand:	Leo Nielsen	86945504
Næstformand:	Folmer Nielsen	86891973
Kasserer:	Helga Mortensen	86890102
Bestyrelsesmedlem:	Kurt Dan Jensen	86891791
Bestyrelsesmedlem:	Kaj Jensen	86891789

Bestyrelsessuppleanter:	Mogens Weigelt	86892642
	Erik Lyngsø	75780006
Sekretær:	John Salling	86890519

Udvalg(s)-formænd):

Hus- og pladsudvalg:	Søren Nikolajsen	86951313
Broudvalg:	John Pedersen	86890452
Malerudvalg:	Valdemar Mortensen	86853079
Sikkerheds- og miljøudv:	Børge Thykier	86936540
Fest- og aktivitetsudvalg:	Jytte Syska	86892532
Navigationsudvalg:	Kai Rasmussen	86846224
Radioudvalg:	Jens Chr. Jensen	86891603
Redaktionsudvalg:	Niels Hovgaard	86891671
Silkeborgsørernes Brosamarbejde:	Folmer Nielsen	86891973
Ry- og Silkeborgsørernes		

Havnekontoret Telf. 86 89 29 90

Kontortid: Hver mandag fra 18.30 til 19.30

Vi er på kontoret for at hjælpe dig.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du mangler diesel til din båd - så kom ned på marinaen i vor åbningstid.

Havnefoged Kurt Dan Jensen

Havneassistent Mogens Weigelt

Havneassistent Erik Lyngsø

NYE MEDLEMMER - DET ER OGSÅ OS!

Redaktion:
Else Jensen
Hanne Thykier
Jens Hvass
Ole Mortensen
Niels Hovgaard
(Ansvarshavende)

Forsidebillede:
Sommer 2001

Udkommer:
Ultimo marts
Ultimo juni
Ultimo september
Ultimo december

Ank'ret

Medlemsblad
for
Ry Bådlaug

Tryk:
Dixit Them
Tlf. 86 84 70 22

NB! NB! NB! NB!
**ABSOLUT
SIDSTE FRIST**
for aflevering af
indlæg til næste
nummer af
ANK'RET er
den **1. dec. 2001**

Vigtige telefon numre

Vandforening

(begrænset/lokal):

Ring Ry Kommune,
Teknisk Forvaltning

Tlf. 86 89 15 55

Udenfor kommunens åbn-
ingstider ringes til chefen for
Teknisk Forvaltning
Knud Martin Kjeldsen

Tlf. 86 89 31 12

Vandforening i større omfang:

Ring alarmcentralen Tlf. 112

Ulykker til søs:

Ring alarmcentralen Tlf. 112

Falck

Tlf. 112

Skanderborg Politi

Tlf. 86 52 14 44

Silkeborg Politi

Tlf. 86 82 39 00

Søværnets Operative Ko- mando

SOK: Tlf. 89 43 30 99

Havnefogeden Horsens

Tlf. 20 80 13 38

Amtsregistrering af både/ afmelding/ændring

ring til Birthe Sandgård
direkte Tlf. 89 44 67 89

Gæsteregistrering af både

Statoil, Randersvej 8, Ry
Tlf. 86 89 12 88



Leo Nielsen

Formanden har ordet !

Så er vi alle tilbage efter sommerferien. Jeg håber alle har haft en rigtig god ferie med mange gode sejlsoplevelser. Mange har været på langfart. Der har været sejlere fra Ry i mange tyske havne, ligesom såvel Sjælland som Fyn med omkring liggende øer har været rundet. Når man komme hjem efter sådan en vellykket tur og møder folk på havnen, erfarer man jo også, at det at holde ferie på søerne heller ”ikke er så ringe endda”.

Ikke helt uventet er der også mange der har handlet båd i ferieperioden. Tillykke med ny erhvervelserne, og jeg håber havnekontoret finder pladserne til de lidt større både.

Pladsen omkring Skimminghus
Op til sommerferien havde vi en drøftelse med kommunen, om færdiggørelse af området øst for Skimminghus. I kommunens planer var der indlagt en sti fra Simtoften, ned over den høje skrænt og bindende i stisystemet langs med søen. Nedføringen af denne sti var ret problematisk på grund af højdeforskellen. Nå problemet var til at løse, som altid når engagerede folk sætter sig sammen, med et stykke papir foran sig, kan der skitseres gode løsninger. Aftalen blev at stien føres ned, så langt mod Ry marina som muligt, og at den sidste del af stien føres over Marinaens matrikel. Dette er i sig selv ikke noget problem, der ligger i forvejen mange meter kommunale stier på marinaens arealer. Fra området hvor stien nedføres og hen til Skimminghus

fjernes asfaltvejen. Der lægges jord på, der hvor vejen har været, og hele arealet tilsås med græs, og beplantes midlertidig. Dette skulle gerne være afsluttet i dette efterår, således at området fremstår grønt og pænt til næste sæsonstart.

Skimminghøj.

O ver sommeren er bådopbevaringspladsen blevet ændret radikalt. Pladsen er blevet flyttet således at placeringen nu er i overensstemmelse med lokalplanen. Der er etableret plantebælter på begge sider af pladsen, som når det gror lidt op, skal skille pladsen lidt af fra omgivelserne. Pladsen er etableret på et område der var noget vådt og sumpet. Det har betydet at der måtte laves en kraftig fundering af arealet, for at det kunne bære såvel bådende som lastbilerne. Dette arbejde blev gennemført af en flok bådlaugsmedlemmer hen over sommeren. Vi har jo erfaring for at store projekter kan laves med frivillig arbejdskraft om vinteren, uden for sejsæsonen. Herligt at konstatere at det også kan lade sig gøre om sommeren, i sejsæsonen og at nogle vil lade båden blive ved fortøjningerne og bruge nogle weekends på projektet. Nu skal det jo ikke blive en vane at gennemføre byggeprojekter om sommeren, men når det drejer sig om vinteropbevaringspladsen var der ikke andre muligheder.

Møde med bestyrelsen

Tirsdag den 13. november er der klubaften i Skimminghus med overskriften ”Møde med bestyrelsen”. Jeg vil godt opfordre til at der allerede nu tænkes lidt over hvorledes Ry Bådlaug og Ry Marina skal bevæge sig fremover. De tanker og ideer der måtte fremkomme kan på denne klubaften videregives dels til andre medlemmer og dels til bestyrelsen. Bestyrelsen vil naturligvis også orientere om, hvilke ideer og tanker bestyrelsen har, på både kort og lidt længer sigt.

Klubaftenen, og den dialog der afspejler sig på denne, er jo også af stor betydning for det budgetarbejde, som bestyrelsen er i gang med, og som skal være klar til den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen vil på klubaftenen orientere om planer for færdiggørelse af området omkring Skimminghus, vinterens arbejder og udvidelsesmuligheder for Skimminghus.

Leo





Livets gang



Ved slæbestedet



Brosamarbejdet.

Der har sommeren igennem været en del klager over, at brosamrådet, som er en bestyrelse på 6 personer, udpeget med 2 medlemmer fra henholdsvis Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådsklub og Silkeborg Sejlklub de senere år ikke har varetaget deres hverv, på en måde som klubbernes medlemmer kan være tilfredse med. Brosamarbejdets opgaver er at drive og vedligeholde de ca. 35 broer der er fordelt rundt på søerne. Brosamarbejdet sørger også for at sølygterne fungerer og at der bliver afhentet affald fra de broer, hvor der er opsat affaldsstativer.

Bestyrelserne fra de tre klubber havde derfor d. 13. sept. indkaldt til et ekstraordinært fællesmøde med brosamrådet med henblik på, at få rettet op på forholdene.

På mødet blev det konstateret at brovedligeholdelsen de senere år af forskellige grunde har været utilstrækkelig, og det blev fastlagt hvilke opgaver, der skulle fremmes.

Der var bred enighed om, at der skal bruges professionelle brobyggere til alle større arbejder og de reparationer man ikke kan finde frivillig arbejdskraft til.

Dette kan på længere sigt betyde, at klubbernes kontingent til brosamrådet må sættes op, men i øjeblikket råder brosamrådet over en kapital på ca 150.000 kr.

Referat fra mødet

Kurt Jensen

Havnefoged



Det er sommer og det er week-end. En flok sejlere mødes i Gåsekrogen, og man samles omkring et af langbordene.

Grillen tændes, og, som det sig hør og bør, nydes et glas rødvin (eller to), mens grillen bliver klar til brug. Aftensolen sender sine stråler gennem trætoppene og ned på søen, hvor de glimter som diamanter. En brummen høres i det fjerne, og snart kommer "Hejren" glidende forbi med musik og feststemte mennesker ombord. En andemor med 5 ællinger kommer på visit, "Mon der vanker lidt aftensmad her". Skildpadden ligger på sin plads henne på stammen, et par blyhøns er højlydt uenige om, hvor skelpælene til deres territorium står, en anderede med 9 æg er midlertidig forladt, men snart kommer den vordende mor og lægger sig tilrette. Jo, her ånder alt idyl. Hvor er vi privilligerede.

Efter et par glas rødvin er grillen klar til brug, og snart breder sig en duft af bacon, pølser og koteletter i "Gåsekrogen". Måltidet fortæres alt imens solen forsvinder bag skoven. Hvor er vi privilligerede.

Aftenens højdepunkt var pandekagerne. De blev bagt på grillen på en speciel pande som Maren havde med. Ole og Bjørn hjalp hinanden med at bage, og selvfølgelig skortede det ikke på gode råd om, hvordan sådan nogen skulle bages.

Pandekagerne blev nydt med is og jordbær, og skyllet ned med irish coffee, uhm, det var guf. Hvor er vi privilligerede.

Et par både kom og lagde til, "Vi kunne dufte pandekagerne" sagde de. Jamen kom og få en med, I skal være så velkommen.

Mørket var ved og sænke sig, fyrfadsløysene kom på bordet og hyggen bredte sig. Det var ikke bare hygge, det var råhygge.

Jo, vi er heldige at have sådan et sted at tilbringe en week-end, og at der er medlemmer der har brugt fritid på at sætte borde, bænke og grill op, så vi kan sidde og hygge os og tilberede et herligt måltid.

Det er da bare så trist at se, at ubetænksomme mennesker har sat deres medbragte grill på bordene, hvor den har efterladt grimme, forkullede fordybninger i bordpladen.

Else.

Det Hvasse hjørne



Jens Hvass

Det lakker mod enden for sæson 2001 i Ry Marina. En rigtig god sæson blev til med utroligt mange gode sommerdage med temperaturer, der mange dage lå mellem 25 og 30 grader – ja enkelte dage endda over 30 grader. Jeg kan ikke lige mindes, hvornår vi har haft så mange varme sommerdage. Godt for os og ganske elendigt for fjernvarmeværket, der ikke har tjent en krone på mig i mange måneder. Selv her 22. august står termometeret i nordsiden på næsten 27 grader.

Egentlig havde jeg forventet en normal halvsæson eftersæson, og derfor havde Anna Marie og jeg bestilt en rejse til Zakynthos den 25. august. Det blev nu ikke den helt store fejl disponering. Godt nok fortsatte sommervarmen hen mod 1. september med temperaturer omkring 20 grader, men på Zakynthos viste det elektroniske termometer 37 grader i skyggen og badevand på 28-30 grader.

Inden næste nummer af Ankret er på gaden, skal vi i gang med vinterens gøremål, så vi kan mønstre en endnu bedre og flottere havn til sæson 2002. Meget skal arrangeres på det administrative plan, og meget skal udføres på det praktiske plan.



Bestyrelsen løfter nok snart sløret for vinterens arbejder på og ved marinaen. Går det som normalt, vil det ikke være bestyrelsens skyld, hvis man kommer til at gå og kede sig i vinter.

P

Pensionistsejladsen

Søndag den 26. august kl. 1300 startede årets pensionist sejlad, hvor en stor trofast skare af kommunens pensionister spændte mødte op til årets sejltur i farvandet mellem Ry og Silkeborg.

Vejret var med arrangementet, idet der var let skyet med nogen sol og dejlig sensommer varme. Efter en dejlig sejltur rundt på søerne med indlagte kaffe- og andre pauser, vendte flåden ved 1730 tiden hjem til Ry Marina, hvor arrangementet sluttede med Forloren skildpadde med æg og brød.

Det er i den grad glædeligt, at så mange bådejere med deres familier hvert år stiller op til dette arrangement, der er en af årets højdepunkter for mange af vores

pensionister.

P

Optagning af både

Bemærk venligst at ALLE både skal være fjernet fra Ry Marinas broanlæg senest 15. november 2001.

Gå venligst i god tid i gang med forberedelserne til optagning af båden, så ikke en enkelt weekend med dårligt vejr får dig til at overskride fristen.

Indtræder et eller andet ganske uforudset op til 15. november, så kontakt straks havnekontoret, så de ikke skal til at bruge tid på at ringe til dig

Som medlem af Ry Bådlaug er man forpligtiget til at efterleve ”Havnereglement for Ry Marina” hvori ovennævnte tidsfrist er anført under punkt 2.2.

P

Tovværk i Ry Marina

Samtidig med, at båden fjernes fra



Arkivfoto

bådepladsen skal ALT tovværk fjernes fra pæle og broer. Tovværk der ikke senest 15. november er fjernet fra broanlægget vil blive indsamlet og destrueret.

Man bør vænne sig til at medtage tovværk, når båden glider ud af pladsen for sidste gang for at komme på land.

P

Vinteroplægning af både

Jeg plejer i denne spalte at give nogle praktiske oplysninger om vinteroplægningen for både tilhørende medlemmer af Ry Marina. Som sidste år og forrige år, er der imidlertid igen problemer, som skal løses i sidste øjeblik – og som bevirker, at jeg ikke er i stand til at vejlede medlemmerne.

Problemet er i år at Skimminghøj pladsen endnu ikke er færdiggjort. Der mangler etablering af vand og el ligesom der skal sættes knæhegn op om pladsen. Endelig mangler hele pladsen en topbelægning. Pladsen skal nok nå at blive færdiggjort, men inden der hensættes både, skal der spørges om retningslinierne for hensætning af både, så disse ikke kommer til at stå hulter til bulter. Skimminghøjpladsen må anvendes til oplægning af både, der har fast plads i Ry Marina, i perioden fra 1. oktober til 15. maj. Sørg for solid afstivning af båden på Skimminghøj pladsen, så den ikke udgør en risiko for nabobådene, når vinterstormene sætter ind.

Altså ingen oplægning af både der er i marinaen på lejebasis.

P

Oprydning på Industrivej 14.

Som det står i vores havnereglement punkt 5 SKAL alt grej være fjernet fra pladsen på Industrivej 14 senest 15. november. Grej og udstyr, der efter denne dato henligger på pladsen uden forudgående aftale,

vil blive destrueret af bestyrelsen, der har ansvaret for at pladsen efter 15. november afleveres tom og rengjort.

P

Optælling af grej og udstyr samt budgetønsker.

Ry Marinas udvalg har et fast arbejde i september, der hedder optælling af grej og udstyr, så vi kan danne os et overblik over tab, svind mv.

Materiel listerne med bemærkninger skal efter færdiggørelse afleveres til bestyrelsen.

Udvalgene skal også i september sætte sig sammen for finde ud af, hvad de har af ønsker til det kommende budget, som bestyrelsen går i gang med her midt i efteråret.

Er der ting der skal repareres, ændres eller nyanskaffes, så er det altså nu udvalgene skal i gang. Budgetønskerne for 2002 skal være bestyrelsen i hænde senest til første bestyrelsesmøde i oktober.

Månedens tankestreg



Optælling af grej, hvem bevidst vælger at have!!!



Landstrøm!

Det er en utrolig kreativitet man ser, når man går en tur på marinaens broer og kigger på de ledninger, der er trukket til de forskellige både. Det er vist kun bådstativer og bådvoerne, der kan opvise større opfindsomhed.

Ry Marina der er din hjemhavn er forsynet med CEE stik, og alle ledninger til både med hjemhavn i RY SKAL overholde følgende, som er lovkrav.

Stik og stikdåser skal være i henhold til IEC309-2, som er de trebenede blå stik.

Kabler må ikke overstige 25 m i hele sin længde og må ikke have samlinger.

Kabler skal være løse og må ikke være fastgjort til broer og pæle.

Kabeldimensionen SKAL være min. 3 gange 1,5 kvadrat.

Bestyrelsen har vedtaget, at der opsættes flere stik på broerne inden næste sæson, og fremover vil havnefogeden og sikkerhedsudvalget sørge for, at disse få regler bliver overholdt; idet alle ledninger der ikke overholder disse få regler, vil blive fjernet uden yderligere varsel.

Er du i tvivl så spørg Havnekontoret!!!!!!

Råd og dåd - fra båd til båd



Gert Nøjsen

Man må ikke fyre en nødraket af, kun for at kontrollere om den virker, men man skal kontrollere sin V H F og sin redningsvest.

Jeg har en V H F der virker, og satser på, at mine raketter også gør det, hvis der bliver brug for dem. En dag for et par uger siden, besluttede jeg mig for at finde ud af, hvordan min fine selvoppustende Viking redningsvest virkede. (Det er jo i grunden fjollet ikke at gøre det straks efter anskaffelsen).

På med badetøj og vest og ud på fire meter vand. Da jeg er en dårlig svømmer, havde jeg et par "livreddere" klar på land.

Efter et vellykket udspring, kunne jeg tydeligt høre patronen blive udløst, og mærke farten op til overfladen. Det var faktisk godt at teste, hvordan vesten fungerede og derefter svømme rundt for at få fornemmelse af bevægelsesmulighed, løfteevne osv.

Jeg fik dog en forskrækkelse: Der kom vand ind i vesten!! Det er rart at have en oppustelig vest på, mens man sejler, men det er ikke så rart at ligge i vandet og så se, at der er trængt vand ind. Mine "livreddere" bekræftede, at der var vand i vesten, og så blev der klaget!!!

Fabrikken fik vores to veste, med en "venlig" hilsen. En uge efter var de retur, forsynet med nye patroner, og resultatet af eftersyn. Ved opblæsningen måtte den ene side "hjælpes på vej", og dette havde bevirket, at der var trængt vand ind mellem yderbeklædning og selve "bælgen". Når man så på vesten (også mod sollys), så det ud, som om den var halvfylt med vand.

Jeg kan kun rose fabrikken for hurtig behandling og en fornuftig forklaring (og nye patroner), og være glad for, at jeg endelig fik prøvet vesten af. Tænk nu, hvis det havde været alvor, og jeg havde troet at min vest ville synke. Selvfølgelig kan der ikke trængte vand ind i en oppustet vest—men i en "panik-situation", er det ikke det første man tænker, og i øvelsessituationen var det heller ikke den første tanke, da var det "hvad fanden er det for noget lort", efterfulgt af "jeg skal have købt andre veste", og "det var godt, det ikke var alvor".

Jeg vil opfordre alle til at gøre alvor af at teste sin redningsvest, uanset den er oppustelig eller ikke. Den der med at "det sker ikke for mig", holder ikke. Ud over, at man finder ud af, hvordan vesten virker, er det betrykkende at have prøvet den, inden "det skete sgu for mig"!

Gert Nøjsen

YORIKKE.





BÆLGblæsere i vindstyrke 15



Hanne Thykier

Harmonikatræf eller som annonceret i årsprogrammet „Musik på havnen“ løb af stablen lørdag d. 18. august med start fra Ry Marina kl. 13,00.

Nogle af deltagerne havde, som vi, om jeg så må sige, lagt sig på lur og nydt frokosten ude i Birksø, hvor vi så sluttede os til optøget af ca. 15 både med „Buster“ i spidsen. Vejret var jo, som altid til dette arrangement, perfekt, d.v.s. næsten skyfrit og 23-25 grader varmt. Jeg tror iøvrigt, at i alle de år, der har været harmonikatræf, har der kun været een gang, hvor det regnede. Turen fortsatte helt ud til Andekrogen, det var en del længere end vi plejede, og det forlyder, at det var fordi gæsterne gerne ville have lidt mere ud af sejlturen, nu da vejret var så flot.

De 15 harmonikaspillere fra Hoska, en enkelt fra Ry og 6-8 fra Egebjerg, var fordelt på 5-6 både, som nu sammen med de resterende både ankrede op i en cirkel, så alle var i stand til at høre musikken. Da alle næsten var på plads, lød der et gevaldigt plask, og det viste sig at at være en af gæsterne, der lige tog sig en dukkert i vandet, der jo også ifølge vort termometer var 22 grader. Da hun steg op igen, fik hun et bragende bifald fra tilskuerne.

Da vi havde hygget os et par timer med musik, kaffe og kager, gik turen atter tilbage til Ry, hvor der var dækket fint op inde i klubhuset. Der var også stillet borde op, så man havde mulighed for at sidde udenfor. Grillen var klar til brug, og snart var der gang i salget af madbilletter, hvor man for en flad halvtredser kunne vælge mellem flere lækre stykker kød og dertil Jyttes helt store salatbord. Senere på aftenen blev der spillet op til dans, og det viste sig hurtigt, at dansegulvet var alt for lille, til den danselystne skare.

Fra pålidelig kilde forlyder det, at festen varede til den lyse morgen, hvor der var fælles morgenbord sammen med de af gæsterne, der havde overnattet i deres biler.

Go´fest!!!



Sommeren viste en ny form for sejlsport, nemlig *klubhusferie*.. et begreb, der ikke før er set i den udstrækning. Et par lokale både hyggede sig i næsten 3 uger i de herlige omgivelser i „Skimminghus“ og sammen med „Skanderborgfolket“ var der ofte fuldt hus... og der blev kokkereret i en sådan grad og mængde som kun ses ved større klubarrangementer. Skulle pladsen blive for trang, kan redaktionen være behjælpelig med at orientere om seværdigheder i søsystemet, ligesom der kan henvises til flere skønne liggepladser ude i naturen.. fri for TV og videofilm og dermed langt fra hverdagens travle jag og samtidig med mulighed for madlavning under åben ild... en anderledes og hyggelig beskæftigelse.

Kaptajn Vom.. alias Palle Vennevold... med det gode skib SD 119, har nu lejet plads i marinaen og det har betydet et dejligt opsyn med lokaliteterne. Ingen ubudne gæster hverken i klubhuset eller på parkeringspladsen. Kæle-navnene *Sherif*en..*Kaptajnen*..*Vommen*.... med stjerne inde bag skindvesten... viste med alt tydelighed at her var en *øvrigheds*person... næsten som stedfortræder for vor lokale landbetjent. Samme Palle bærer ofte en T-shirt med indskriptionen.. „*Dette er ingen ØLMAVE, men en fuldt optanket sex-maskine*“.. så ved vi det .. og glemmer alt om Markedsføringslovens mulige krav til sandheden.

Efter mange forsøg er det lykkedes for Hardy Nielsen og fru Minna at få genskabt sejlerlivets glæder og det i form af det gode skib Josephine... en dejlig Polar 770. I visse kredse var der frygt for at campinglivet havde sejret over søens glæder... og med - begrundet - stor frygt for at miste et godt medlem.

Redaktionen ønsker Tillykke !!

Det forlyder at Bådebyggeren vil bruge en mørk vinteraften til at vise video fra Berlinturen, herunder skulle være et særligt festligt indslag, hvor Kaj Jensen demonstrerer:

BAKNING UD AF EN SLUSE.

Formandinden... en ivrig omtaler af børnebørn.. har i år.. sammen med de gode venner måttet opgive et længere togt på de tyske floder og søer for i stedet at blive togbefordret til Hamburg fra Slesvig by for at se endnu et vidunder.. en nyfødt pige.. iøvrigt længe ventet. Et stort tillykke for udholdenheden... også til *gravøren* ... !!! Og for at fuldende billedet, så var der også *bingo* hos familien i Middelfart.. Det var så den sommer, hvor familien med *Nielsen'ske aner* blev forøget med 2.. en dreng og en pige.. flot klaret.



Jeg forstår ikke, at nogen gider tage på en havtur, der ikke er værd at skrive om!!!!

Igen kan ses sorte streger på kalechen... DSB har genåbnet strækningen Skanderborg / Silkeborg og sodmængden er igen blevet *normal*... Svend Auken kender åbenbart ikke til forurening inden for egne rækker... men et motortog med en 8 meter høj skorsten med røgfilter vil antagelig også skabe en vis opmærksomhed. Overnattende sejlere i Marinaen har ved samme lejlighed fået et nyt vækkeur i form af *skinnesang*, som langt overskrider clockradioens formåen.

Maren og Rudolph... med tydelige sproglige rødder i det nordjyske.. og ivrige sejlere i „*Vi - to - to*“ .. har indført et nyt gastronomisk begreb og dermed et nyt behov.. pandekagestegning på grill !! Umiddelbart en umulig opgave, men med en tynd jernplade.. rund i dette tilfælde..og med en diameter på ca 30 - 40 cm. så frembringes denne herlige spise i passende mængder og med en hel speciel smag.. *prøv det* !!

Maren og Rudolph... med tydelige sproglige rødder i det nordjyske.. og ivrige sejlere i „Vi - to - to „ .. har indført et nyt gastronomisk begreb og dermed et nyt behov.. pandekagestegning på grill !! Umiddelbart en umulig opgave, men med en tynd jernplade.. rund i dette tilfælde..og med en diameter på ca 30 - 40 cm. så frembringes denne herlige spise i passende mængder og med en hel speciel smag.. *prøv det !!*

Sommerens profil.



Else Jensen

Gode og velholdte både behøver ikke annoncering...fjernt ude i krogene forlød det, at „ViKa“..et udstyrsstykke af en Nidelv 26'er måske skulle afhændes... Kaj & Vita havde flere solide købere at vælge imellem og resultatet blev til en forflyttelse til Skanderborg Sø. Tillykke til køberne.. og et vemodigt *Tak for denne gang* til sælgerne.

Der er mange måder at starte en ferie tur på:

Kaj Jensen tabte sit tankdæksel i vandet og overfodrede diselautomaten med sedler ,så den gik i koma.

Formanden måtte på sygehuset for at få skiftet gips på sin brækkede arm.

Jørgen Lauersen havde aldrig hørt om pest i diseltanken, så motoren stoppede efter 50 min.

Ebbe Rydberg havde så mange sommerfugle i maven, at det stod ud af begge ender på ham.

Og så er der dem, som bare holdt deres kæft, fordi de ikke ville i Sladrebænken.



Palle Vennevold

Kaptajn Vom, du er jo et kendt ansigt her på Ry Marina. Hvor mange somre har du tilbragt her?

Jeg er kommet her siden 1988, deromkring, men jeg begyndte at sejle på Skanderborg Sø i 1978.

Hvad er det du godt kan lide ved at være her?

Åh, det er sgu da svært at svare på, jamen det er det hele, det er de mennesker jeg møder her, naturen, det sammenhold der er her i klubben, og så jeres dejlige klubhus, med de gode faciliteter, specielt køkkenet, det dækker fuldt ud mit behov for såvel store som små gastronomiske udfoldelser.

Ja, vi har jo hørt, at du laver dejlig mad. Er du uddannet kok?

Nej, jeg er uddannet slagter på Skanderborg Svineslagteri, men jeg har sejlet over hele verden som skibskok i 7 år. Bl.a. på forsyningskibet ”Marselisborg” til Kina.

Hvad var din bedste oplevelse her i sommer?

Ja, det var først og fremmest min nye bådplads, den har jeg været meget glad for. Så var jeg ude at spise brunkål med grisehaler, på en af de varme dage, det var en oplevelse. Men der har været mange gode oplevelser med den sommer vi har haft i år.

Hvad har så været din værste oplevelse?

Uha, det ved jeg sgu ikke, dem har jeg vist ikke haft nogle af. Jo, for resten, der var da en aften jeg blev lovet øretæver, ja, det var sgu tæt på. Der var noget ballade med en hurtigsejler der lå og terroriserede ude i åløbet, da de så kom herind til slæbestedet og skulle have båden op, blev der noget tummelt, men politiet kom og tog affære.

Har du været hjemme og se til din lejlighed i Skanderborg her i løbet af sommeren?

Jo, jeg har min trehjuler, så det tager ikke lang tid at smutte hjem en tur. Det tager sgu længere tid, når jeg skal tilbage til Ry igen, for jeg skal jo lige et smut ind og snakke med Verner på ”Ambolten”, og det kan da godt tage nogle timer. Jo, trehjuleren er et godt transportmiddel, den har kun én fejl, der er ikke plads til mange kasser bajere.....

Kaptajn Vom takker af for denne sommer, men han kommer igen næste år.

Den naturlige spalte

eller: **Manden ved bålet**



Kurt Nielsen

Foråret prises højt af de fleste, tiden hvor alt spirer og grønnes efter en lang og træls vinter, hvorimod det er mit indtryk, at nutidens mennesker ser langt mindre frem til efteråret, hvilket er lidt synd for dem, idet efteråret har mindst lige så mange værdier om ikke flere end foråret. Måske er det fordi jeg er født og opvokset og har boet det meste af min tid på landet, at jeg holder lige så meget af efteråret, tiden hvor høsten af årets virke skal bjerges, tiden hvor jagtsæsonen for alvor begynder. Tiden med roen, de lange aftenerne foran pejsen, hvor man slapper helt utroligt af ved bare at sidde og se på, hvordan gløder og flammer hele tiden forandrer sig. Og så er det er jo ikke nogen ny opfindelse, ligesom "flimmerkassen", det har været brugt siden Homo Sapiens lærte at beherske ilden. Det kunne jo være sjovt at vide, om han dengang brændte hårene af eller bare sved skindet, hvis han kom for nær. Men nu er efteråret her, så derfor brug det fuldt ud. Når båden er godt fortøjet ved en af de mange broer, efter turen gennem åen hvor rønnebærrerne i overtal hænger som små papirslygter langs bredderne, og I skal have lidt motion, så kunne dette jo passende kombineres med en svampejagt oppe i den farveflammende og duftende efterårsskov. Men lad være med at træde på dem og



sparke til dem. De kan give nogle dejlige kulinariske oplevelser og også hjælpe besværlige personer "hinsidan". Som Dirch Passer engang sagde: "Alle svampe kan spises, det er bare virkningen der er forskellig". Ja svampene de myldrer jo frem af jorden på græsmarker og i skovbunden lige nu. Her i det dejlige efterår, hvor der er højsæson og flest arter fremme, er de jo en sand fryd for øjet med alle deres forskellige farver, ofte på baggrund af grønt mos, når man giver sig til at kigge nærmere på dem. Noget



troldomsagtigt er der også over dem, pludselig som trold af æske så er de der. På Læsø, hvor jeg har færdedes en del, kaldes de også for "Troldtoppe". Men de skal behandles med den respekt de fortjener, og man skal ikke være bange for dem. Der er sikkert en del af Jer, der som barn har fået de samme advarsler og formaninger som jeg. Det blev dengang sagt, at hvis man havde rørt ved en svamp skulle man gå ind og vaske hænder, ellers døde man. Helt så galt står det nu ikke til. Man kan for eksempel godt smage på selv de giftige, bare man sørger

for at spytte det hele ud igen. I denne forbindelse bør jeg nok lige advare de ærede klubmedlemmer mod at indtage noget som helst af den almindelige blækhat. Den indeholder stoffet antabus og kan forårsage nogle forfærdelige symptomer. Hvis I ikke allerede er igang, så bare se at komme igang som svampejægere. Udrustningen er en god rummelig korthanket kurv, en lille skarp kniv og så en ikke for stor halvstiv børste. Her vil de feminine halvdele nok bryde ind "Det har vi", samt en god vejledende svampesbog, eller allerbedst hvis man er nybegynder i faget, en person som har prøvet før og med sin erfaring kan forcere Jer ind i sporten. Og det er en jagt som alle familiens medlemmer på lige fod kan deltage i. Begge mine drenge har været med fra de kunne gå. Vi brugte dem dengang til at hente svampe ud fra steder, hvor vi andre skulle kravle for at færdes. Og så er det vel efterhånden også den eneste form for jagt, hvor man ikke skal betale afgift for at deltage-- ja jeg tør næsten ikke skrive dette, hvis det skulle komme for skatteministerens øre. Når og hvis man så er så heldig at finde nogle gode eksemplarer, og de

ikke kan renses ude i skoven, kan det være nødvendigt at soignere svampene for smuds under rindende vand, når man kommer hjem. Ellers gælder reglen, at man så vidt det er muligt skal undgå at vaske svampene da de smager bedre, jo mindre vand der kommer på dem. De edderkopper der er kommet med på panden stikker selv af "når jorden begynder at brænde under dem". Svampe skal opbevaringsmæssigt behandles ligesom kød. Har man fundet rigtig mange kan de fint blanceres og fryses. De rensede evt. skårne svampe kommes i en gryde sammen med lidt smør og varmes igennem til de er ca. halvt stegte. Derefter kommes de i bakker og køles af, hvorefter de fryses ned og gemmes til de skal anvendes, hvor de så tøes op og steges færdige. Og så lige til at slutte svampesnakken på, så var der jo konen der på forespørgsel svarede: "Om jeg kender de giftige svampe? - jo`e dem lærte min afdøde mand mig skam at kende". Sådan.

Men der er også mange andre muligheder her i efteråret for at fravriste naturen nogle kulinariske oplevelser. For eksempel synes jeg ikke, at man kan spise vildt uden rønnebærgele, og den skal være lavet på rent rønnebær og ikke være iblandet vilde æbler.

Det er jo også nøddetid lige nu, så hvis I kan nå at komme før egern og skovmus, (men pas på for de står tidligt op), så skulle I prøve denne opskrift på hvidløgssaltede ristede hasselnøddekærner. Dem kan man godt blive forfalden til, og I vil sikkert også erfare, at de slipper alt for hurtigt op.

250 g hasselnøddekærner
3 spiseskeer olivenolie
3 fed knust hvidløg
1 teske salt

Hvidløgene knuses og blandes i olien, efter ca. 2 timer sies olien så hvidløget bliver tilbage. Oliens blandes med nødderne og lidt salt, til de bliver blanke, nødderne ristes derefter i ovn ved 150 grader ca. 1 time, til de er gyldne og sprøde.

Og så lige til sidst en advarsel. Det skal være de nyhøstede friske saftholdige nøddekærner man anvender. Den går ikke med de afskallede tørre kærner man køber i Brugsen. Men er man vant til grilmad og ikke går af vejen for at æde lidt trækul, kan man selvfølgelig godt anvende købte nøddekærner.



Ovenstående artikel fik straks redakteuren i det poetiske hjørne og mindes nedenstående:



GODT GAMMELT HUSRÅD

*Plukker du i skoven ukendte svampe,
så lad først lillebror smage derpå.
Dersom han dør under skriften og krampe,
så bør du selv lade svamene stå.*

*Og, hvis der ingenting sker med den lille?
-Tja, så gik den portion svampe til spilde!*

(Poeten): „Barske børnerim for viderekomne voksne“ 1953)



Karen og Ejvin uden Konrad



Sensommerhilsen fra de sydlige provinser

Så er tiden inde til den årligt tilbagevendende beretning om de fynske gæsters sommeroplevelser på søerne... (gab).....Vi spoler lige lidt tilbage. Fynboer - ok. Godt nok importerede fra både øst og vest, men vi bor på Fyn. Så langt er det rigtigt. "Oplevelser på søerne" er også ok. Sommer har det så sandelig også været i år, så den holder også. Men "gæster" er det så som så med. I grunden er det ved at være rigtig længe siden, vi har følt os som gæster i Ry og omegn. Skønt gæstfriheden stadig nydes og værdsættes! Vi føler os snarere som sådan en slags fætter og kusine fra de sydligere provinser. Rigtige gæster har gæsteplader og ligger på gæstepladser. Vi har fået vores egen plads nu, og for første gang har vi i år oplevet sæsonen helt fra start. Oplevet at se træerne grønnes fra uge til uge, ja næsten fra dag til dag, og inden da at kunne se længere ind i landskabet mellem nøgne træer. Noget vi aldrig tidligere har haft mulighed for, fordi vi som regel først kom i juli måned. Vi har fulgt med i en skive af en sumpskilpaddes livscyklus, og vi har på nært hold overvåget og beskyttet 9 andeæg, som desværre blev udklækket onsdag i uge 30, alt imens vi gjorde en kort afstikker til det fynske.

Det har også været anderledes denne gang, fordi vi ikke længere var nødt til at hænge i en klokkestreng - det var ikke nødvendigt at foretage os noget hele tiden, for der var masser af tid. Vores ophold var ikke slut efter 3 eller 4 uger. Vi var blevet "fastliggere". Eller kan man kun sige det om campingpladser? (Tja..... vådligere er det vel heller ikke....).

Det har på mange måder været en enestående sommer. Hvor længe - spørger jeg mig selv - vil jeg kunne fremsætte det postulat uden at miste troværdigheden? Men det er vitterligt et lille under hver evig eneste gang man sejler ud. Vores øvrige omgangskreds ryster lidt på hovedet over vores evindelige remse: Nej vi kan ikke noget i weekenden, vi vil til Ry. Jamen, hvad er der dog deroppe, som er så utroligt? Der er ikke tilstrækkeligt med superlativer til at overbevise de vankundige om områdets fortræffeligheder. Det skal bare ses og opleves. Stemningen, venligheden, hjælpsomheden, grillpandekagerne, sommer- og andre nætter i stearinlysskær, ja selv de "sorte svin" (som det skulle vise sig ikke at være nogen der levede vildt i de store skove), lørdagstorvet i Silkeborg, jeg kunne blive ved. Men det vil jeg ikke for I kender det alle sammen, og nyder det lige så meget som vi gør.

Når dette første efterårsnummer af Ankeret bliver sendt ud, så er sommeren ved at gå på hæld, selv om der stadig vil være muligheder for gode solbeskinnede stunder ved en bro i farverige sensommeromgivelser. Siden venter de mere vinterlige klubaktiviteter, som det er lidt vanskeligere for os at deltage i - i hvert fald dem der ligger på hverdage.

Mange hilsner fra Ejvin, Karen og Konrad fra Finito

Rengøring.

Vores rengøringsassistent Birgit ønsker at fratræde pr. 01-10-01. Derfor søges en M/K snarest muligt. Er det noget for dig, så ring og hør nærmere på tlf: 86 89 17 91, eller kom ned på havnekontoret mandag aften. Du kan selv bestemme din arbejdstid. Vi siger tak til Birgit for veludført arbejde.

Pokalsejlads

Lørdag d. 25. august sejledes den årlige pokalsejlads.

Resultatet blev som følger:

Nr. 1 **SØFINE** med Jørgen Jensen

Nr. 2 **JORAN** med John Pedersen, Ingelise og Jørgen Larsen

Nr. 3 ?????? med Finn Gade

Nr. 4 **BUSTER** med Leo Nielsen



Det forlyder fra pålidelig kilde, at det er 3. gang pokalen er vundet af Jørgen Jensen.

På falderebet: El og ladere i både.

Lørdag d. 8. september gik der ild i en båd i Egå Marina på grund af kortslutning. Denne båd og nabobåden udbrændte, selvom ulykken skete en lørdag ved middagstid, hvor der var mange folk på havnen. Med dette som baggrund, og med bådfolkets kreativitet med hensyn til strøm in mente, vil der snarest blive opstillet nogle krav til elinstallationer og ladere i både, der er fast tilkoblet landstrøm. Så der er muligvis allerede nu, at du skal tænke på, om det ikke var en god ide, at ønske dig en ny ordentlig lader til båden i julegave.

P.s. en ordentlig lader, der kan være permanent tilkoblet koster fra ca. 1600 kr. og opefter.

Havnefogeden

Arrangementskalender.

Oktober.

Lørdag d. 13. Kl. 19.00.
Mandemad. Et stærkt hold af virkelige gastronomer vil fremtrylle helt specielle kulinariske oplevelser. En aften man absolut ikke må gå glip af. Hold øje med opslagstavlen i klubhuset og skriv dig på. Begrænset deltagerantal.

Søndag d. 28. Kl. 10.00.
Standerstrygning. Sejlsæsonen er slut, og det er tid at stryge klubstanderen, og officielt vinterklargøre havnen. Der bliver som sædvanligt serveret kaffe og rundstykker i vores hyggelige klubhus.

November.

Tirsdag d. 13. Kl. 19.00.
Møde med bestyrelsen. Klubaf-ten, hvor det er muligt at fremkomme med ideer og forslag til bestyrelsen, samt drøfte disse med de fremmødte medlemmer.

December.

Søndag d. 2. Kl. 14.00.
Juletræ for børn og voksne. Den traditionelle julehyggedag med underholdning og slikposer til børnene og julegløgg med æble-





Niels Hovgaard

Den gang GRØN-ANDERS var til!

Dengang den gamle redakteur var dreng – men det er jo så længe siden, at det kun har etnografisk interesse, vil somme unge mennesker sige i dag, men dengang havde vi ikke redningsveste. Det var i slutningen af 30-erne og under krigen. Jo nogle havde korkbælter, men dem brugte man kun, når man skulle lære at svømme i søerne ved Viborg, hvor jeg altså stammer fra.

Men hver sommer var vi på ferie på Fyn, hvor vores bedstefar og senere vores morbroder stod for fiskeriet på Arreskov Sø. Hver morgen var vi med ude og røgte garn og tage de åleliner op, som vi havde været med til at sætte aftenen før – det var herligt, den samme ferskvands-søduft har jeg mange år senere genoplevet her på søerne. Nå, men vi drenge roede med ud om morgenen og hjalp til, så godt vi kunne, og vi vidste godt, hvordan man opførte sig i en båd, vi behøvede ikke redningsveste, for ude i vandet lå det frygtindgydende væsen GRØN-ANDERS og lurede, og han levede fortrinsvis af fisk, men særlig børn var en delikatesse, og ve den, der ikke holdt benene inde i båden.

GRØN-ANDERS var et stort og uappetitligt væsen, et krokodillelignende blækspruttevæsen eller blækspruttelignende krokodillevæsen med lange grønne slimede arme, der ligesom en blækspruttes arme lynhurtigt greb fat i den ulykkelige sjæl, der havde lænet sig for langt ud og fået overbalance. GRØN-ANDERS levede altså i Arreskov Sø, men gik også op i Genebækken eller Odense Å, og eksemplarer holdt til i den gamle tørvemose, hvor det også var sjovt at lege på brinkene og fange snoge, men en tørvegrav er jo ekstra farlig, fordi brinken står lodret, så hvis man faldt i, ville man ikke have en chance overfor dette forfærdelige væsen. Ja, selv i brønde kunne man være sikker på, at han sad og lurede i dybet.



GRØN-ANDERS holdt til lige under åkanderne eller andemaden, hvor han var svær at få øje på, men både min bror og jeg har set den engang da vi fiskede i Genebækken.

Det var måske kun den ene arm, der bevægede sig i overfladen, men den var lang og også lidt slimet. Selvfølgelig er vi blevet grinet ud med bemærkninger om, at det nu nok var en gedde, og den slags er jo typisk for folk, der ikke har set GRØN-ANDERS, men vi har set ham, og vi ved godt, hvordan en gedde ser ud.

Siden er GRØN-ANDERS gået i glemmebogen nærmest. Først kom krigen jo, og siden de politisk korrekte pædagoger, der har benægtet eksistensen, og endelig har redningsvestfabrikanterne nok også set deres klare fordel i at betegne GRØN-ANDERS som overtro. Ja, nu har man ligefrem lovgivning omkring redningsvestepligt. Det behøvede vi sandelig ikke, vi skulle nok holde os indenbords og ikke vippe i båden, og den slags, for vi havde GRØN-ANDERS, og skulle ikke nyde noget. Selv om han kun er kendt fra Fyn, så kan han vist også leve her i Silkeborg-søerne, og

KUN EN TÅBE FRYGTER IKKE GRØN-ANDERS!

Hermed ønsker redakteuren alle en god sejl-slutspurt.